

www.ontmoetingskerkgouda.nl

lichtuur

iemand die je liefhebt
herdenken

Voor wie steek jij een
kaarsje aan?

dinsdag
2 november

19.00 uur



Ontmoetingskerk

Boek & Troost
RUIJTE VOOR ROUW



Iemand die je liefhebt herdenken

In heel Nederland gedenken we op 2 november geliefden met het branden van een kaarsje.

Dit gebeurt vanuit het gevoel:
ik ben jou niet vergeten.

Ook in Gouda is daar aandacht voor.
Mis je een dierbare? We willen elkaar graag
een beetje troost en steun bieden.

Iedereen is op 2 november om 19.00 uur
van harte welkom om te gedenken en een
kaarsje aan te steken in de Ontmoetingskerk,
Dunantsingel 314.

We gedenken met onder andere muziek,
een gedicht en een moment stilte
voor gedachten en herinneringen.

Meer informatie:

www.ontmoetingskerkgouda.nl